



דבר ועד העמותה נובמבר 2018

“לא עבור עצמנו בלבד אנו נולדים.” (קיקרו)

שלום חברים,

בטור הקודם שיתפתי אתכם בתמונת המצב של הברידיג' העולמי ועל מיקומה המצוין של ישראל ברשימה זו. הפעם מדובר בטור מיוחד לרגל הבחירות ברשויות המקומיות שהסתיימו ממש עכשיו (איזה כיף) ומעבר לפוליטיקה אפשרו לכולנו להציץ לתוך עולמם הלא פשוט של מאות נבחרים הציבור ואלפי המתנדבים שעוסקים בנושא שכולו עשייה לטובת הציבור.

לעיתים (לא קרובות) אני נשאל שאלות לגבי השכר אותו מרוויחים הפעילים בהתאגדות כדוגמת חברי הועד המנהל, יושבי ראש וחברי הועדות וכו'. אז חשוב להבהיר – ההתאגדות היא עמותת ספורט וככל העמותות כל פעילותה נשענת על עשרות רבות של מתנדבים וזאת פרט למספר עובדים מצומצם שעושה עבודת קודש לטובת כלנו.

מי ברשימת המתנדבים? ואוו, הרשימה ארוכה. חברי הועד המנהל וחברי הנשיאות – בהתנדבות מלאה. יו"ר הועדות המקצועיות וחבריהן (ויש 6 כאלו), חברי בית הדין, חברי ועדת הביקורת, הקפטנים הספורטיביים המחוזיים, הקפטן הספורטיבי הארצי, גזבר ההתאגדות, נשיא ההתאגדות ואנוכי – גם.

כל העשייה כולה נעשית בהתנדבות מלאה.

אני חייב להודות, לא פשוט להיות איש ציבור. לפעמים קשה מאוד. ועם זאת, יש בהחלט סיפוק אדיר בעשייה וביכולת לקדם דברים לטובת הכלל – האפשרות לשנות ולהפוך את הדברים לטובים יותר היא מבורכת ואפילו ניתן לומר – מענגת.

מה שכן, המנוע העיקרי מאחורי פעילות כזו (על אף שיש כאלו שיכחישו) היא הכרת התודה של אותו הציבור, כלומר החברים במשפחת הברידיג' הקרויה ההתאגדות הישראלית לברידיג'. התחושה המדהימה שעוברת בגוף כשאדם פונה אליך ואומר שהוא מעריך את הזמן ואת העשייה בלתי ניתנת לתיאור וחשוב מכך ממלאת את הגוף והמוח באנרגיה ורצון להמשיך ולעשות עוד ועוד לטובת החברים.

חשוב להבין שהכרת התודה איננה תחליף לביקורת. ביקורת (בונה) היא תמיד לגיטימית ומהיכרותי את הנפשות הפועלות בברידיג' (ויש המון) תמיד נופלת על אוזניים קשובות, גם במקרים של חוסר הסכמה. הביקורת היא הכלי שנותן לכולנו את האפשרות להמשיך ולהשתפר ולשמוע רעיונות חדשים ומצוינים שלא חשבנו עליהם בעצמנו.

מצד שני חשוב ללוות את הכוונות הטובות לשיפור גם בפידבקים חיוביים. ביקורות שנכתבו על מנת לנעוץ סכין ברוח ההתנדבות והתלהמויות ברשתות החברתיות כדוגמת פייסבוק, עלולות לפגוע מאוד ולהוציא את הרוח מהמפרשים, גם אם מדובר בארבעה אנשים קבועים ואפילו אם "מתרגלים".

ולאחר שכתבתי את כל זה אני פונה אליכם, חברים וחברות, וקודם כל רוצה להודות לרובכם המכריע שתמיד מפרגן, מחבק, אוהב ומעריך. אין עליכם.

לסיום, כשאתם פוגשים באחד המתנדבים תרגישו בנוח לגשת אליו ולומר לו או לה מילה טובה. מבטיח שתעשו לו את היום, וגם לכם.

מקווה שנהניתם מטור נוסף בסגנון "פחות שגרת". אני עומד לרשותכם זמין 24/7. תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות בתיבת המייל שלי Gilado.bridge@gmail.com או באמצעות עמוד הפייסבוק הרשמי שלי גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידיג'.

שלכם ובשבילכם,

גלעד אופיר, יו"ר